

Laatste lesdag jaaropleiding CZ.

In de schaduw van kennis, in het licht van leren, Een hoofdstuk vol lessen, vol wijsheid, keer op keer.
Het pad van opleiding, vol uitdaging en pracht, Heeft me gevormd, bracht inzicht en kracht.
De laatste bladzijde draai ik om, het einde in zicht, Een reis vol ontdekkingen, een waar levensgedicht.
Dankbaar voor de docente, wijze van geest, Die kennis deelden, als een kostbaar feest.

Samenwerken als een harmonieus lied, Met medestudenten, een band die niet snel slijt. In de klas, in projecten, een eenheid gebleken, Prachtige mensen ontmoet, harten verweven.
Dus hier sta ik, aan de afsluiting van deze rit, Dankbaar voor alles, een glimlach op mijn gezicht.
De opleiding voltooid, de horizon klaar, Een wereld vol mogelijkheden, wachtend daar.
Met herinneringen als schatten, in mijn hart bewaard, Een Certificaat als bewijs, een bekroning op mijn taart.

Dankbaar voor lessen, voor mensen, voor tijd, Een nieuw hoofdstuk begint, vol frisheid en jolijt.

Milena.